

## Jubilæumssang - Frydendal 11 1974 - 2024

Søndag d. 1. september, 2024

**Mel.: Barnetro**

*Melodi m.m.: Staugaard / Therkildsen - Tekst. Huspoeten*

Nu om stedet hvor vi bor,  
synges skal i fælles kor,  
lad os prise denne plet hvor vi nu står.  
Her på stedet var kultur, her var blomster og natur,  
og med tiden kom det sted vi har så kær.  
I: Godt at bo - godt at bo,  
hos os man finder hygge, fred og ro !

Der er gået mange år,  
det man ikke helt forstår  
tiden iler - ja - og vi må følge med.  
Nitten syvtfire var, man til byggeriet klar,  
Frydendal og nummer 11 kom i skred.  
I: Godt at bo - godt at bo,  
hos os man finder hygge, fred og ro !

Her på stedet skete ting,  
da det hele kom i sving,  
hus med plejehjem blev skabt på dette sted.  
Lejligheder - store små - her på stedet bare lå,  
og blev købt - så alt kom bare til at gå.  
I: Godt at bo - godt at bo,  
hos os man finder hygge, fred og ro !

Ændring sker på livets vej,  
om man vil det eller ej,  
det stod klart og nye tiltag måtte til.  
Dog i tyvenul og ti - fandt man frem et kompromis,  
som man klart ku´ se at der var fremtid i.  
I: Godt at bo - godt at bo,  
hos os man finder hygge, fred og ro !

Mange kræfter er lagt i,  
for at stedet her sku`  
bli`,  
til det sted som vi nu stolt kan vise frem.  
Lad os frydes over det - glæd dig over at vær` med  
og vær glad mens livet dit - det finder sted  
I: Godt at bo - godt at bo,  
hos os man finder hygge, fred og ro !

## Frydendal hymnen - "Godt at bo"

Søndag d. 1. september, 2024

**Mel.: Lad os bygge en verden ....**

*Tekst Huspoeten 2014*

I en dal så nær ved skov – mod fjor – ved strandens bred,  
her har vi – der lever her – jo valgt at slå os ned,  
her vi lever livet – her vi nyder ro og fred,  
tiden iler det kan være svært at følge  
med. Vi har fundet et sted – hvor vi ynder  
at bo, i vort indre der har vi en tro,  
tro på at vi tilsammen kan knytte et bånd,  
så vi sammen kan gå hånd i hånd.  
Det at hjælpe hinanden – gør` dagen rar og  
rund, skabe mangel en hyggelig stund,  
ja et godt fundament – på den rigtige grund,  
det gør livsglæden munter og sund.

Her i byen – lidt mod nord – i hus der ligger højt,  
nogle har sig lejet ind – og andre de har "køjt", (købt)  
alle sammen her – de mener det er deres sted,  
det er byens perle – her man slået har sig ned.  
Frydendal – det er stedet – hvor livsglæden gror,  
der er rart på den plet hvor vi bor,  
og vi hjælper hinanden – når der er behov,  
her vi mødes i alvor og sjov.  
Man skal blot blive ved med, at være som man er,  
sige til – sige fra – når man vil,  
får man brug for en hånd eller blot et hold snak,  
så sig frem – tag imod det med tak.

